

U krijgt op 14 oktober een grote verantwoordelijkheid

Geschrieben von: Respect

Mittwoch, den 03. Oktober 2012 um 16:57 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 11. Oktober 2012 um 12:55 Uhr

Beste Rodenaar,

U krijgt op 14 oktober een grote verantwoordelijkheid: mee beslissen over de toekomst van uw dorp, uw toekomst hier en die van uw kinderen.

De campagne loopt al enkele weken. Wat leren we hieruit?

*Dat de lijst RESPECT als enige **een positieve boodschap** heeft. Wij willen problemen oplossen en **mensen** **samenbrengen** . Ook mensen met verschillende taal en cultuur. Geen communautaire spanningen oproepen en mensen verdelen. Jammer genoeg zijn wij de enigen die bruggen willen bouwen.*

RESPECT wil zich bekommeren om de mensen, om de gemeente Rode. Geen nationale communautaire politiek hier. Dat is voor "Brussel" ! RESPECT wil alle wetten, ook de taalwetten en faciliteiten gewoon toepassen. De gemeente is trouwens niet bevoegd om die te wijzigen.

RESPECT richt zich als enige tot de mensen in 3 – ja zelfs 4 – talen! Opnieuw uit respect voor éénieder.

RESPECT heeft wel concrete kritiek op het beleid van de voorbije jaren: verkeersproblemen, vandalisme, gebrek aan kinderopvang, overstromingen, weinig zorg voor mensen met een beperking, leeglopend commercieel en cultureel centrum,... Dat horen we trouwens in de straat en bij huisbezoeken.

U krijgt op 14 oktober een grote verantwoordelijkheid

Geschrieben von: Respect

Mittwoch, den 03. Oktober 2012 um 16:57 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 11. Oktober 2012 um 12:55 Uhr

*Maar **wij hebben respect voor onze tegenstanders**. Helaas kan dat niet gezegd worden van die tegenpartij die wild om zich heen slaat.*

Wij weten dat sommige uitspraken als onaanvaardbaar ervaren worden. Dat zijn ze ook voor ons. Wij hebben dit ook publiek gezegd.

Maar vindt u het aanvaardbaar dat politici ophitsende taal als "combat... lutter contre.... escroquerie...." gebruiken? En hun campagne en programma enkel in het Frans schrijven, en dat in Vlaanderen?

Vindt u het normaal dat de FDF-voorzitter Herman Van Rompuy, dé verzoener bij uitstek, bij de extremisten rekent? Dat Herman Van Rompuy overal in de wereld gelauwerd wordt, maar niet in eigen dorp?

***Nu meer dan ooit** , zal RESPECT blijven opkomen **voor een open, verdraagzaam en dynamisch Rode** . Er zijn veel goede mensen en initiatieven die zitten te wachten op een gemeentebestuur dat eindelijk de handen uit de mouwen steekt.*

Vriendelijke groeten

Het RESPECT-team.